



*Het mooie van herinneringen is
Dat niemand ze van je af kan nemen
Want ze blijven voor altijd in je hart*

Ze verbleef al enige jaren in de schemer van haar versluisde geest. Nu is ze, met de troost van een liefdevolle verzorging, zacht en vredig overleden.

Francine Coddens
6 januari 1935 – 16 maart 2020

Door de buitengewone omstandigheden omwille van het coronavirus is het niet mogelijk de rouwdiensten zoals gewoonlijk te laten verlopen. Donderdag nemen we in besloten kring afscheid van Francine in het funerarium.

Gevolgd door de crematie op vrijdag.

Pas als Filip en Joan kunnen komen, zullen de kerkdienst en asuitstrooiing plaatsvinden zodat ze opnieuw samen is met haar geliefde Pierre

We houden jullie zeker op de hoogte.

Wij zijn dankbaar voor de zorgen van de medewerkers van het WZC Het Witte Huis in Itterbeek, de dokters Wendy Vander Motten en Liesbeth Cromphout. Ook de toewijding van de medewerkers van Landelijke Thuiszorg en Het Wit-Gele Kruis blijven ons bij.

Guido & Lidia