



Julienne
VAN DEN BOSCH





*Gelovend in toewijding
aan God en aan elkaar*

Mevrouw
Julienne VAN DEN BOSCH
"Baba"

Weduwe van Maurice BOLLEN

Geboren te St. Jans Molenbeek op 25 oktober 1920
en vredig ingeslapen thuis in Schepdaal op woensdag 23 oktober 2019,
gesterkt door de ziekenzalving.

De eucharistieviering bij de uitvaart,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal geleid worden door pater Walbert Defoort
en zal plaatsvinden in de St. Rumolduskerk te Schepdaal,
op zaterdag 26 oktober 2019 om 11 uur
gevolgd door de teraardebestelling
op de begraafplaats van Schepdaal.

*Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk,
Em. Eylenboschstraat, vanaf 10u30.*

Familie en beste vrienden zijn na afloop welkom
voor een ontmoeting op haar thuisadres.

Hartelijk dank aan dokter Verkest voor de goede begeleiding.

Merci mingi Johanne, Cornelia et toute l'équipe.

Online condoleren kan via www.hsduitvaartondersteuning.com

Dit melden u met christelijke aanvaarding:

Emmanuel de Vocht (†) en Chris Bollen

haar kinderen

Filip-Emmanuel de Vocht en Violaine Grégoire
Louis, Gabriël en Line de Vocht - Grégoire

Inge de Vocht en Marc Andries
Quentin Coulier en Margarita Kupriyanova
Aiko Coulier

Joachim de Vocht en Daphne Debisschop
Matts en Finn de Vocht

Hans Kristiaan de Vocht en Fien Vastesaegeer
Jaro (†), Torre en Rien de Vocht

Andreas de Vocht en Violaine de Crombrugge de Looringhe
Meline de Vocht

An-Katrien de Vocht en Bas De Brouwer

haar klein- en achterkleinkinderen

Families Van den Bosch, Thielens, Bollen, de Vocht.